

God van levenden,  
U hebt de mens geschapen  
als beeld van U  
en hem gezegend;  
U zag dat het heel goed was.  
Wij worden geboren om te leven;  
toch staan wij  
voor het mysterie van de dood.  
Veel dierbaren zijn ons ontvallen.  
Uw Zoon, Jezus, is gehoorzaam  
geworden  
tot de dood aan het kruis.  
Als een graankorrel is Hij gestorven,  
opdat zij leven zouden bezitten  
en wel in overvloed.  
In het water van de Doop  
zijn zij herboren;  
zij aten het Brood des levens.  
Mogen zij nu verblijven  
in de glorie van de Heer.  
Want geen oog heeft gezien,  
geen oor heeft gehoord  
en in geen mensengeest is opgekomen  
al wat U bereid hebt  
voor die U liefhebben.  
Amen.

Verblijven  
mag ik  
in het huis  
van  
de Heer

ps. 23-6

Parochie van de Heilige Landricus  
ECHT

1974 - ALLERZIELEN - 1975



*Mogen voor altijd in Gods  
liefde geborgen zijn:*

Gerard van Montfort  
Hubert von Wegberg  
Theodoor Meerten  
Maria Meerten-Delsing  
Peter Severins  
Josephine Schoenmakers-Monnens  
Pieter Monsieur  
Johannes Vossen  
Alfons Matthey  
Catharina Laumen-Heyman  
Bertha Ten Have-Poolmans  
Henk Heijnen  
Louise van Cruchten-Schrijnemakers  
Hendrik Smeets  
Katharina Boumans-Esser  
Adrianus Friggen  
Helena Baghus-van Neer

Frans Cuypers  
M. Josephine Heemels-Körver  
Berandina Delsing-Welters  
Anna M. Kurvers-Cuypers  
Harry Hees  
Cornelia Knapen-Tinnemans  
Antoon Hoven  
Johannes Perriëns  
Jacques Hoeymakers  
Johannes Smits  
Helena Cuypers  
Mathieu Daelmans  
Hubert Impelmans  
Johannes Engelen  
M. Christine Hoeymakers-Brentjens  
Adriana Matthey-Pols  
Helena Laugs-Coonen  
Maria Wijnands